

Liturgie voor de (online) viering van zondag **12 december 2021, Derde Advent**

Voorganger: ds. Peter van der Schans

Lector: Caroline van Baal

Organist: Jan de Geus

Thema: Voel jij dat ook?



Bijzonderheden: In deze dienst wordt Licia Joosse bevestigd tot ouderling

Viering beschikbaar om:

10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te IJsselstein

Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?

Mail het naar E diene@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst.

- De Paaskaars brandt
- Om over te mijmeren:

*Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.*

- Orgelspel vooraf: Praeambulum en 2 verzen over *Nun komm der Heiden Heiland*, Anoniem, ca 1650

- Welkom door de voorganger

Goede morgen!

Hartelijk welkom in ons midden.

En wie op andere manieren met ons is verbonden.

Speciaal welkom wie met verdriet is gekomen
nu hun dierbaren hier straks genoemd gaan worden.

En voor wei met Licia is meegekomen,
nu zijn bevestigd gaat worden tot ouderling.

Dat we met z'n allen een gezegende dienst mogen hebben!
 We wijden ons toe aan God en elkaar door stilte en orgelspel.

AAN HET BEGIN

- Toewijding door stil gebed en orgelspel: *Kom tot ons, de wereld wacht* – Marieke Stoel
- We gaan staan
- Groet en bemoediging
- We zingen (intochtslied): Psalm 85:3 en 4
- We gaan zitten
- Tekst bij het aansteken van de Adventskaars door Frederique Kalf

*Doe eventjes je ogen dicht en tel dan maar tot drie.
 Je zult het zien: het wordt al licht. Dat heet nou liturgie!
 Wees blij omdat de Redder komt en zing het hoogste lied.
 Want als de Heer op aarde komt zorgt Hij dat jij geniet.*

- Gebed, besloten met het zingen van Lied 463:6, 7 en 8

Here God,
 In deze dagen en nachten van advent
 verwachten wij
 uw komst
 met vreugde

Donker de hemel
 kaal de buigende bomen
 kort zijn de dagen
 en lang de lege, stille nacht, –
 kil de gedachten
 harder de harten
 zwart als een akker
 woorden koud
 en kortaf

In deze nachten van advent
 liggen wij wakker
 zitten wij rechtovereind
 wakend
 luisterend
 fluisterend in het duister
 roepend om ruimte
 schreeuwend in nood
 bang voor de dood

In deze nachten van advent
 dromen wij
 dromen wij duizend dromen –
 wanneer zal komen
 de lieve lente
 die warmte kent?

In deze nachten van advent
 verwachten wij

uw zon
 uw Zoon –
 uw zinderende zomer.

(André Troost)

Daarom bidden en zingen we samen:

...

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord

Here God,
 kom naar ons toe
 met uw goede woorden,
 uw krachtige liefde,
 uw warme genade,
 uw vurige nabijheid,
 uw vreugde en blijdschap.

En neem intrek bij ons.
 zodat wij als woning van u
 licht en warmte uitstralen
 en vreugde
 in deze kale, kille, droevige wereld.

Dat bidden we voor hier in de kerk,
 voor mensen thuis en
 voor bij de nevendienst.
 Amen.

- Moment met de kinderen
- We zingen met de kinderen: ‘*Wij bidden om verhalen*’ (op de melodie van Lied 444; tekst: Erik Idema)
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen
- Schriftlezing: Lucas 1:39-56 (NBV21)
- We zingen: Psalm 146:4 en 5
- Verkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Onze tijd heeft een cultuur van gevoel. Je moet leven op je gevoel. Keuzes maken waar je je goed bij voelt. De reclame en de marketing wereld weet er raad mee: je koopt iets omdat het je een bepaald gevoel geeft. Als potentiële klant moet je geprikkeld worden in je emoties. En de eerste vraag als iemand een sportieve topprestatie heeft geleverd is bijna altijd: “*Hoe voel je je nu?*” En heel veel complottheorie is gebaseerd op angstige gevoelens van mensen.

Kort gezegd: Gevoel is iets van deze tijd. En minder van het verstand.

Ik moest hier aan denken toen ik het thema zag dat *Kind op zondag* voor deze zondag hanteert. Dat is het magazine dat we gebruiken bij het project van Advent en Kerst. Het thema is: *Voel jij dat ook?* Ik vroeg me af: waar komt dat thema vandaan? Hoe komen ze er op? Ik vond er weinig van terug. En amper een uitleg of toelichting. Dat vind ik op zich al lastig. Zo’n thema kan helpen een oud bekend verhaal met een nieuwe invalshoek te bekijken en beluisteren. Maar ik had er ook wat moeite mee om gevoel zo te benadrukken. Soms moet je ook echt je verstand gebruiken.

Nadenken en niet alles op je gevoel doen. Gevoel kan misleiden, ontzettend subjectief zijn. Geloven, ook christelijk geloven is uiteindelijk, ten diepste een kwestie van het hart. Van gevoel. Daar valt de laatste beslissing over: geloof ik wel of geloof ik niet. Maar je moet nooit vergeten je hoofd er bij te betrekken. Dus nadenken, verstandig zijn. Sowieso, maar ook in het geloof.

Hoe komen de medewerkers van *Kind op zondag* bij: Voel jij dat ook?

Ik denk dat het te maken heeft met de ontmoeting van Elisabet en Maria. Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Ze zijn beiden zwanger.

Elisabeth leefde afgezonderd. Misschien vanwege het geroddel: een met stomheid geslagen man, een bejaarde zwangere vrouw. En bij Maria kan ook vluchten voor achterklap een rol spelen. Een jong meisje zwanger, nog ongetrouwd - geen algemeen aanvaard gebeuren.

De twee zoeken elkaar op. Beiden voor het eerst in blijde verwachting – heerlijk om elkaar dan op te zoeken en al je ervaringen te delen. Er zijn voor de ander, elkaar vertellen wat je op je hart hebt, een thuis bieden, steun geven en ontvangen. *Voel jij dat ook?* – dat is dan een vraag die je snel aan elkaar stelt. Het is gaaf wat er in het huis van Elisabeth gebeurt.

Toch is er nog meer.

Lucas heeft zijn verhaal in de eerste twee hoofdstukken heel mooi opgebouwd. Steeds zet Lucas Johannes en Jezus naast elkaar. Maar elke keer zo, dat Jezus toch de meerdere is van Johannes. Eerst horen we over de aankondiging van de geboorte van Johannes aan Zacharias. Dan volgt de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Later vertelt Lucas over de geboorte van Johannes. En aansluitend over die van Jezus. In het stuk dat we vanmorgen hebben gelezen, komen de verhaallijnen van Johannes en Jezus samen. Dat gebeurt in de ontmoeting van de twee vrouwen die moeder van zulke bijzondere kinderen mogen worden: Elisabet en Maria.

En het zijn niet alleen bezwangerde moeders die elkaar groeten. Zodra Elisabet de groet van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar buik. Je kunt aan het huppelen denken dat kalfjes en koeien doen als ze uit de stal buiten in de wei komen. Twee bijzondere kinderen ontmoeten elkaar ook. Ik vind het één van de mooiere stukjes uit de Bijbel. Vaak ook prachtig in beeld gebracht. Twee vruchten in de baarmoeder van beide vrouwen die elkaar ontmoeten en groeten. En de 'groet' of 'begroeting' (1,41.44) brengt veel teweeg: *'Het kind in haar schoot sprong op'* (1,41), de tweede keer staat er zelfs *'sprong van vreugde op'* 1.44).

Johannes en Jezus ontmoeten elkaar. En Johannes springt op van vreugde om Jezus. Johannes verwijst naar Jezus. Het gaat niet om Johannes, maar om degene die komt: Jezus. Direct al kondigt Johannes aan, dat er eentje na hem komt die belangrijker is dan hij.

En deze ontmoeting laat zien waar het om zal gaan bij de komst van Jezus: om vreugde.

Het brengt mensen alle goeds! Daarmee is al direct de toon gezet voor het leven van het kind van Maria.

De komst van het kind dat Maria draagt, de komst van Jezus betekent blijdschap voor de wereld. Dat is iets wat niet alleen Elisabet en de kleine Johannes in haar buik beseffen. Ook Maria beseft dat. Zij heeft zich helemaal aan de boodschap van de engel Gabriel toevertrouwd. Ondanks haar vragen heeft ze zich beschikbaar gesteld voor wat God wilde gaan doen. Daarmee steekt ze af tegen Zacharias, die niet over zijn aarzelingen en twijfels heen kon komen.

De komst, de nabijheid, de aanwezigheid van Jezus brengt mensen blijdschap.

Op de achtergrond gaat het om de vervulling van het verlangen van de aartsmoeders uit het Oude testament. Zij vertolken het verlangen van het volk Israël naar een toekomst waarover zij niet van nature beschikken. Maria en Elisabet bezingen samen de vervulling van de belofte door de Eeuwige: een toekomst van menselijkheid, gerechtigheid en vrede. Hun kinderen zullen die belofte nooit en te nimmer vergeten, maar deze door hun beider levensweg vervullen. Ze brengen blijdschap in woorden en daden. En daarmee komt alles in een fundamenteel ander licht te staan.

Voel jij dat ook? – Het is ook een vraag die na een overlijden gesteld kan worden. Ook nu zijn er mensen in ons midden die een dierbare verloren hebben. Soms nog maar net. En dan kan het goed

zijn om ervaringen te delen. Om gedachten en gevoelens te benoemen en te bespreken. Naast je hart laten spreken ook je hoofd te gebruiken.

Voel jij dat ook? – Het is de vraag die ook Licia deelt met ons in de gemeente. Ze heeft gevoel voor verantwoordelijkheid als het gaat om het pastorale omzien naar elkaar in onze gemeente. En wil daarom ouderling worden. En in de kerkenraad was er groot gevoel van verantwoordelijkheid toen we de begroting voor volgend jaar met elkaar bespraken. Weer een tekort. Maar verantwoordelijkheid voelen is één. Verantwoordelijkheid beseffen is twee. We moeten ook ons verstand gebruiken. Ons hoofd. Je kunt ook bedenken, dat er mensen nodig zijn om de gemeente te bouwen. Dat er geld nodig is om de gemeente in stand te houden. En dan je steentje bijdragen.

En toch – er is dankzij de komst van Jezus blijdschap mogelijk. We hoeven niet meteen de kerk uit te huppelen straks. Maar diep gevoel en besef van grote blijdschap om de komst van Jezus mag en kan ons dragen.

Je kunt droef gestemd zijn. Je kunt ontmoedigd zijn. Je kunt alles negatief beoordelen. Dat ligt ook erg voor de hand. Want het is niet niks wat er om ons heen gebeurt. En je wordt een zwartkijker en pessimist als je je open stelt voor wat er op je af komt. Het wordt toch allemaal niks ... Maar dat is een verkeerde conclusie over onze werkelijkheid.

Je kunt blij zijn, omdat die blijdschap wordt gevoed door Jezus Christus. Want dankzij zijn heerschappij kun je de wereld anders bekijken. Dankzij zijn aanwezigheid is een andere uitleg van alles wat ons overkomt mogelijk. Deze wereld - de wereld waarin Christus werd geboren, streed en overwon -, deze wereld is een wereld van vreugde. Er is nu al blijdschap mogelijk! Je kunt net als Maria van harte zingen! Voel jij dat ook?

Amen.

- Meditatief moment: het vocaal kwartet zingt: *'Out of your sleep'* (tekst vijftiende eeuw; zetting Richard Rodney Bennett)

<p>Out of your sleep arise and wake, For God mankind now hath ytake. All of a maid without any make: Of all women she beareth the bell.</p> <p>And through a maide fair and wise, Now man is made of full great price: Now angels knelen to man's service, An at this time all this befell.</p> <p>Now man is brighter than the sun: Now man in heav'n on high shall won: Blessed be God this game is begun And his mother the Empress of hell.</p> <p>That ever was thrall now is he free: That ever was small now great is she: Now shall God deem be thee and me Unto this bliss if we do well.</p> <p>Now man he may to heaven wend: Now heav'n and earth to him they bend. He that was foe now is our friend. This is no nay that I you tell.</p>	<p>Ontwaak en verhef u uit uw slaap Want God heeft nu de mensheid genomen Uit een maagd zonder gelijken; Van alle vrouwen draagt zij de bel (*). (*). Gaat zij voorop, zoals een dier in een kudde</p> <p>En door een schone en wijze maagd, Is nu een kostbare mens geschapen; Nu knielen engelen tot zijn dienst, Zo gebeurde dit nu allemaal.</p> <p>Nu is de mens helderder dan de zon; Nu zal de mens in de hoge hemel wonen; Gezegend zij God die dit in gang heeft gezet En Zijn moeder, de keizerin van de hel.</p> <p>Wie eerst geknecht was is nu vrij; Wie eerst klein was is nu groot; Nu zal God u en mij beschouwen Tot zijn geluk, als wij weldoen.</p> <p>Nu kan de mens zich op de hemel richten; Nu buigen hemel en aarde naar hem. Wie eerst een vijand was is nu onze vriend.</p>
--	---

<p>Now blessed Brother grant us grace, At doomes day to see the face, And in thy court to have a place, That we may there sing thee nowell.</p>	<p>Wat ik zeg is waar.</p> <p>Gezegende Broeder schenk ons genade, Om uw gezicht te zien op de jongste dag, En om een plaats te vinden in uw hof, Dat wij u daar een kerstlied mogen toezingen.</p> <p>(* Gaat zij voorop, zoals een dier in een kudde</p>
---	--

DIENST VAN BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER

- Presentatie en voorstellen

De kerkenraad heeft jullie de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het ambt van ouderling. Dat is Licia Joosse.

Er zijn daar geen bezwaren op gekomen.

Zo mogen we overgaan tot de bevestiging.

- Inleidende woorden / onderwijzing

Broeders en zusters in Christus!

De apostel Paulus schrijft:

(1 Cor. 12:4-6) '4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.'

En de apostel Petrus zegt:

(1 Petrus 4:10) '10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling (ouderling kerkrentmeester) en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Laten we die naam aanroepen.

- Gebed

Heer onze God,

Wij danken u voor dit gemeentelid, voor Licia die een ambt op zich wil nemen en zo een stukje verantwoordelijkheid wil dragen binnen de kerkenraad. We bidden u om uw zegen over het ambtswerk van Licia. Dat ze het met plezier mag doen; dat het ten goede mag komen aan de opbouw van de gemeente en het zo tot eer mag zijn van uw Naam.

Door Jezus Christus onze Heer die met de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid,
Amen

- Bevestigingsvragen

Geliefde zuster Licia!

Jij, die bevestigd zult worden in het ambt van diaken, laat nu allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt:

1. Ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze dienst geroepen heeft?

2. Wil je je laten leiden door het Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpen?
3. Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis is gekomen?
4. En beloof je in heel je levenswandel je te gedragen naar het Woord van God en je te voegen onder het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?

Wat is daarop je antwoord?

- Bevestiging en handoplegging

Licia Joosse,

God onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft geeft je door zijn Geest de genade dat je daarin ook trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn! Amen.

- Vraag aan de gemeente

Gemeente,

nu deze zuster als ouderling bevestigd is, vragen we van u: bent u bereid haar als ambtsdrager in uw midden te aanvaarden; haar te omringen met uw meelevens; haar te dragen in uw gebeden; en met haar mee te werken in de dienst van onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord: Ja van harte.

- We zingen (staande): Lied 934

- Licia Joosse draagt voor 'Mensen zijn steen en been' van Alfred C. Bronswijk (uit: *Van harte*, p92)

*Mensen zijn steen en been, ja en nee, antwoord en vragen,
komen van her en der, laten zich roepen en jagen.
Dichtbij of ver, zoekend naar 't licht van een ster,
die duisternis kan verjagen.*

*Mensen zijn maken of breken en kiezen en delen,
doorgaan in eenzaamheid, of op de terugtocht met velen.
Staan bij een grens, wegend 't gewicht van de wens,
om in de liefde te delen.*

*Mensen zijn voet en hand, slag en stoot, weggaan en
komen,
zomaar vergeten zijn, of elkaar dragen in dromen.
Opstaan of gaan, vragend de stem te verstaan,
waarmee God ons wil bewonen.*

*Christus, een mens als wij, deelt het geheim uit den hoge:
Gods woord in handbereik, levensweg ons afgewogen.
Hij gaat ons voor, trekt over grenzen het spoor,
waarop wij Hem volgen mogen.*

DIENST VAN HET ANTWOORD

- We gedenken Anna Johanna Maria van der Straten-Pas en Marianne Bertine Endert-van Dobben de Bruyn (staande)

Anna Johanna Maria van der Straten-Pas

Anneke

* Ridderkerk, 28 september 1927 - † Huis ter Heide, 28 november 2021



Marianne Bertine Endert - van Dobben de Bruijn

* Utrecht, 3 december 1950 † IJsselstein, 2 december 2021



- We luisteren naar de melodie van Lied 730: '*Heer herinner U de namen ...*'
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet
- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug. Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche halen
- Inzameling van de gaven:
- **1^o collecte:**
- 2^o collecte: College van Kerkrentmeesters

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- U kunt bijdragen via deze QR code.



Wij danken u van harte voor uw gift!
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

AAN HET EINDE

- We zingen: slotlied (staande): Lied 157a:1 en 2
- Uitzending en zegen

Derde Advent, Afrika

De Heer zegent je.

Hij vult je armen met kracht.

Hij vult je hart met tederheid

en je ogen met lachen.

Hij vult je oren met muziek

en je neus met lekkere geuren.

Hij vult je mond met jubel

en je hart met vreugde.

Hij schenkt je steeds opnieuw genade in de woestijn:

stil, fris water

en nieuwe hoop.

Hij geeft ons allen steeds opnieuw de kracht,

om de hoop een gezicht te geven.

Te midden van het duister,

geeft Hij licht op onze weg.

De Heer zegent ons!

In de Naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest.

- We zingen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)

- Orgelspel: 2 verzen over *Nun komm der Heiden Heiland*, Anoniem, ca 1650