

Liturgie voor de (online) Ga! - viering van zondag **6 juni 2021, 10.00 uur**
Eerste zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. Peter van der Schans
Lector: Gratia Kraaijeveld-van der Lugt
Organist / pianist: Eugène Broekman
Voorzangers: diverse gemeenteleden

Thema: Hoop blijven houden in goede en in slechte tijden



Viering beschikbaar om:
10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- U krijgt een lichtje mee om aan te steken en op een aangewezen plek neer te zetten.
- Muziek vooraf: Pianospel door Eugène
- Welkom

Goede morgen allemaal, hier in de kerk en u thuis, digitaal met ons verbonden.
Vandaag weer een GA! – viering. Gewoon anders dus.

De dienst is voorbereid door mij en Marjan Rooker die nog alleen over is van de commissie die deze vieringen voorbereid. Dus: wie komt er helpen? En verder met hulp van doorgewinterde en zeer ervaren Taizé - bezoekers als Herman en Ingrid Verweij, en Menso Bosma.

Let op: alleen de voorzangers zingen!

Eén keer per jaar hebben we een dienst in de stijl van de Taizévieringen.

We hopen dat het een mooie viering gaat worden!

Om een indruk te krijgen van wat Taizé is, hoe het er uit ziet en hoe het daar gaat – eerst een filmpje daarover.

- Filmpje met Informatie over Taizé

<https://www.youtube.com/watch?v=ElqXwBciy3A>

AAN HET BEGIN

- We gaan staan
- Groet en bemoediging
- Gebed

(Gebed van een Twijfelaar)

Here God,

op onze tafels ligt het brood van de overvloed
terwijl anderen niet worden gevoed.

In onze handen dragen we de beker van de welvaart,
terwijl anderen nog geen druppel water wordt gereikt.

Boven onze hoofden welft het dak van een veilig thuis,
terwijl anderen dakloos, vluchteling en vreemde zijn.

Om onze schouders hangt de mantel van de verzorgingsstaat,
terwijl anderen niet méér hebben dan het naakte bestaan.

Voor onze gezondheid is een systeem dat levenslang waakt,
terwijl anderen aan breekbaarheid zijn overgeleverd.

Rond ons leven straalt een lichtkring van vrijheid en veiligheid,
terwijl anderen hun dagen in knellende banden slijten.

Alles loopt zó verwarrend door elkaar,
dat we niet meer weten wat te doen of wie te zijn.

Leer ons daarom hoopvol
en hoopgevend in leven te staan.

Amen.

(Alfred C. Bronswijk)

- We gaan zitten
- Er wordt voor ons gezongen: Lied 152 (uit Taizé) 'Iedere nacht'

<https://www.youtube.com/watch?v=RGaQ5mXVVOc>

- Inleiding op het thema: Hoop blijven houden in goede en in slechte tijden

Elk jaar komt er vanuit Taizé een jaarthema uit Taizé Broeder Alois, de overste van de oecumenische gemeenschap daar, stuurt een boodschap de wereld in.

Voor 2021 is het thema: Hoop blijven houden in goede en in slechte tijden.

In ons kerkblad *Samenspel* heb ik het grootse deel van zijn boodschap opgenomen.

Zeker in coronatijd is er toenemende onzekerheid in de wereld. Dat vraagt om moedige politieke besluitvorming. Maar net zo goed om solidariteit en vriendschap tussen mensen. En veel mensen willen helpen. Zeker ook jonge mensen. Ze zetten zich in om ons gemeenschappelijke huis, de aarde, te redden. Ze komen op tegen onrechtvaardige structuren.

En er komen glimpen van hoop, soms tegen alle hoop in, als mensen samenkomen en met anderen samenwerken.

Zo meteen lezen we uit de brief van Petrus. Daar klinkt: *'Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.'*

Daar wil deze viering aan meehelpen.

- Er wordt voor ons gezongen: Lied 127 (uit Taizé) *'I am sure I shall see'*

https://www.youtube.com/watch?v=LW_cU7TeOWw

Vertaling:

Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer
te zien in het land van de levenden.

Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien,
wees vastberaden en vertrouw op de Heer.

(Psalm 27:13-14)

DIENST VAN HET WOORD

- Moment voor de kinderen

Ik laat jullie een paar foto's zien.

En elke keer vraag ik: is dit iets voor een jong iemand? Of hoort het bij een oud iemand?







Vandaag horen jullie dat God Jeremia tot profeet roept.
 God wil dat Jeremia een boodschapper wordt
 die vertelt hoe God naar ons kijkt.
 Jeremia vindt zichzelf nog te jong om profeet te worden.
 Hoe God daarop reageert, horen de kinderen in de kinderdienst.

- Filmpje: Interview met Esther Gijsbers

- Er wordt voor ons gezongen: Lied 17 (uit Taizé) *'El Senyor / In de Heer vind ik heel mijn sterkte / In the Lord I'll be ever thankful'*

<https://www.youtube.com/watch?v=GuO5mo9K8nI>

Vertaling én Nederlandse tekst:

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
 in mijn God de vreugdezang.
 Gij die mijn bevrijding bewerkt,
 op U vertrouw ik en ken geen angst,
 op U vertrouw ik en ken geen angst.

- Lezing: Fragmenten uit 1 Petrus. Het gaat om 1:3.13.21 en 3:14b-16a (NBV)

1 Petrus 1:3, 13 en 21

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

...

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

...

21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

1 Petrus 3:14b-16a

14 ...- Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;
 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. **16** Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; ...

(Marinus van den Berg, *Een nieuw begin. Gebeden en gedichten.* p.41)

- We luisteren naar: Lied 28 (uit Taizé) '*Jesu ma joie = Mijn God mijn vreugde.*'

Vertaling (en ook de Nederlands tekst):

Mijn God: mijn vreugde en mijn leven, mijn hoop; mijn vreugde en mijn leven en mijn hoop.

DIENST VAN HET ANTWOORD

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – we luisteren naar: 'Onze Vader' Lied 145 (uit Taizé) '*Our Father*'

Here God,

(*Gebed uit de Filippijnen*)

v: Midden in honger en oorlog

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN OVERVLOED EN LIEFDE**

v: Midden in onderdrukking en tirannie

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN DIENSTBAARHEID EN VRIJHEID**

v: Midden in twijfel en wanhoop

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN GELOOF EN HOOP**

v: Midden in vrees en bedrog

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN VREUGDE EN OPRECHTHEID**

v: Midden in haat en dood

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN LIEFDE EN LEVEN**

v: Midden in zonde en verval

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN VERLOSSING EN VERNIEUWING**

v: Midden in de dood aan alle kanten

g: **VIEREN WIJ DE BELOFTE VAN DE LEVENDE CHRISTUS**

(W.R. van der Zee, *Vlam van de Geest*, p. 43)

(Om levensmoed)

Geef ons de levensmoed, God,

om op te staan uit wat ons neerdrukt.

Geef ons de levensmoed,

opdat wij herschapen worden.

Dat verdriet en wanhoop,

onverschilligheid en bitterheid

niet het laatste woord hebben in ons leven.

Dat wij opstaan tot mensen

die elkaar het leven geven.

Geef levensmoed

aan allen die het durven opnemen

voor gekleineerde en onderworpen mensen,

voor mensen die achteruit worden geschoven.

Geef levensmoed

aan allen die hun leven inzetten,

opdat er uittocht komt uit armoede,

oorlog en onderdrukking.

Geef ons levensmoed, God,

mondige mensen te zijn
als anderen onrecht wordt aangedaan.
Geef levensmoed, God,
aan allen die ongeneeslijk ziek zijn,
aan allen die weten
dat ze niet lang meer te leven hebben.
Geef levensmoed, God,
aan die alleen zijn komen te staan.

Geef levensmoed aan allen
die willen werken aan een levende
en volwassen geloofsgemeenschap.

(Marinus van den Berg, *Om levensmoed*, p. 9)

Overlijden
Ziekte:
Stil gebed

Het 'Onze Vader' gezongen: 'Our Father 145'

- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven:
 - Werelddiaconaat: Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda
 - College van Kerkrentmeesters

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- U kunt bijdragen via deze QR code.



Wij danken u van harte voor uw gift!

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

AAN HET EINDE

- Er wordt voor ons gezongen: Lied 2 (uit: Taizé) 'Wait for the Lord'
<https://www.youtube.com/watch?v=s7GexIvX8HU>

Vertaling én Nederlandse tekst:
Zie uit naar God, Hij is nabij.
Zie uit naar God: sta op, houd moed!

- Uitzending
- Zegen

Dat de zon je pad mag verlichten
Dat vergezichten je blik mogen verruimen,
Dat je horizon vergroot wordt
Door ontmoetingen met anderen.

Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in de rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige
Met je meegaat op je weg.

Dat je mag vinden wat je zoekt
Dat je deelt wat je hoopt
Dat geluk je pad zal kruisen
En dat je het ziet en oppakt.

(Greet Brokerhof)

- Er wordt voor ons gezongen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)
- Muziek