

Liturgie voor de online viering van zondag 1 november 2020, Zevende zondag van de herfst

Voorganger: ds. Peter van der Schans

Lector: Menso Bosma

GA!-Viering m.m.v.

Organist: Marjan Klein-Spijker

Pianist: Jelmer Dam

Zangers: Renske Dam

Gitarist: David Rooker

Verder m.m.v. gelegenheidszangers uit de gemeente en m.m.v. Round Robin:
Annette Bruggink



Thema: Dankbaarheid

Viering beschikbaar om:

10.00 uur op [Kerkomroep](#)

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl



Protestantse
Kerk

Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- Op de beamer worden pagina's getoond van de Round Robin boekjes





**Wees Dankbaar voor iedere
nieuwe dag!**



- De jongerengroep zingt en speelt: 'Breng ons samen' van Sela
- Welkom door de voorganger

Welkom hier en thuis!

Vandaag kunnen de mensen thuis ons alleen horen.

Deze week worden de camera's geplaatst die nodig zijn voor de verbinding met beeld.

Er wordt woensdag geoefend bij dankdag.

En volgende week zondag zou u ons dan ook kunnen zien.

Dan moet u wel zijn op een andere website dan tot nu toe. U zoekt dan onze gemeente op via de website kerkdienstgemist.nl

Deze dienst vanmorgen is geïnspireerd op het verschijnsel Round Robin. Een Round Robin boekje is een rondreizend creatief project waarin alle groepsleden starten met een eigen boekje. De boekjes reizen rond in de groep en iedere deelnemer vult de boekjes met een afgesproken aantal bladzijde vol creatieve kunsten. Na een aantal maanden komt het boekje weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar, maar nu barstensvol bijdragen van de andere deelnemers, speciaal voor elkaar gemaakt. Er is een groep bezig geweest rond het thema 'Dankbaarheid'. Daar is ook een dienst omheen gemaakt. Afgelopen 15 maart zou die gevierd worden. Maar het was de eerste zondag van de lockdown en alles werd afgelast.

Met de nodige veranderingen is die dienst nu alsnog mogelijk.

Trouwens: inmiddels is er ook weer een nieuwe Round Robin gestart. Nu met als thema 'Het goede leven'. Marion Korenrump en ds. Irene van der Meulen begeleiden het.

We beginnen dienst. Laten we gaan staan en luisteren naar de zangers: Lied 975:1, 2 en 3

AAN HET BEGIN

- Er wordt voor ons gezongen: intochtlied: Lied 975:1, 2 en 3
- Gedicht:

*Ik bad om kracht
En God gaf mij zorgen om mij sterk te maken
Ik bad om wijsheid
En God gaf mij problemen om op te lossen
Ik bad om welvaart
En God gaf mij verstand en spieren om te werken
Ik bad om moed
En God gaf mijn gevaren om te overwinnen
Ik bad om liefde
En God gaf mij lastige mensen om te helpen
Ik bad om gunsten
En God gaf mij gunstige gelegenheden*

*Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had
Ik kreeg alles wat ik nodig had
Mijn gebed is verhoord.*

- Groet en Bemoediging
- We gaan zitten
- Gebed aan het begin:

*U hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't naamloze mij uitgetild,*

*laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
Amen.*

(Klein danklied, Ad den Besten; Lied 920 (Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk))

- Er wordt voor ons gezongen: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft' (Opwekking Lied 32)

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord

*Bidden is:
weer thuiskomen
bij onszelf,
bij u, onze God.
Met u
sprekend
de stilte
in huis halen.*

*Bidden is:
de vreugde,
de dank
van deze dag
weer weerklank geven.
De twijfel,
de zorgen ook
toelaten en
een echo gunnen.*

*Bidden is:
op onszelf,
op u,
de stem in ons
afstemmen.
Horen, zien,
ervaren
dat u er bent.*

*Bidden is:
met u spreken, God,
zoals we zijn.
Er voor u zijn
en aanspreekbaar worden.*

*Hier in de kerk,
maar even goed bij mensen
die met ons thuis of elders verbonden zijn.
Amen.*

(Thuiskomen, Alfred C. Bronswijk, Ladders naar de hemel, p. 95)

- Moment met de kinderen

Baat het niet...

Legerleider Naäman lijdt aan een ernstige huidziekte. Een slavin van zijn vrouw vertelt hem dat de profeet Elisa in Samaria hem beter zou kunnen maken. Hij gaat naar Elisa toe. De profeet vertelt hem dat hij zich moet gaan wassen in de Jordaan om weer gezond te worden. Naäman reageert verontwaardigd als hij de naam van de rivier de Jordaan hoort. De rivieren in zijn land zijn allemaal beter, mooier en groter.

Wat heb je nodig?

- een grote glazen pot helemaal gevuld met water en mooi versierd met linten en strikken.
- een klein glazen potje met een klein beetje water.

Aan de slag:

- Laat de kinderen de beide potjes zien.
 - Vertel de kinderen: Stel je voor dat je gezicht ontzettend vies is van het buitenspelen. Je moet je wassen. Je kunt kiezen uit het water van een van beide potjes: welke pot zou je kiezen? Waarom die?
 - Stel dat er tegen je wordt gezegd dat je gezicht weer schoon zou worden met het kleine beetje water uit het kleine potje. Zou je dat dan geloven? Zou je het toch even proberen?
 - In de kinderdienst horen de kinderen een verhaal over iemand die zich ook moest gaan wassen, en wel op een heel bijzondere manier.
- Schriftlezing: Filippenzen 4:4-7

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

- Er wordt voor ons gezongen: *In the Lord I'll be ever thankful* (5x)
(El Senyor, Taizé)

- Verkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Het gedeelte uit Filippenzen zit vol van positief gevoel. Van vreugde, vriendelijkheid en vrede. Van over niets bezorgd zijn. Van dankbaarheid. Wat hunkeren we er naar! Zeker ook in deze vervelende en zware tijden. Tegelijk denk je ook: het is mooi praten. Alsof iemand op een roze wolk zit. Alsof Paulus, de schrijver van de brief, toch een beetje veel het contact met de werkelijkheid verloren is.

Bedenk dan toch: Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En waarschijnlijk langdurig. Bovendien is één van zijn medewerkers, Epafroditus, ernstig ziek. Hij ging met allerlei hulpgoederen naar Paulus toe in zijn

gevangenschap. Hij moet die brief mee terugnemen naar Filippi. En Paulus heeft gehoord van de conflicten in de gemeente te Filippi. Er zijn mensen die de gemeenteleden van het geloof in Jezus Christus willen afbrengen.

Al met al geen prettige omstandigheden. Niet zomaar dingen om blij van te worden. Om een positief gevoel van te krijgen.

En toch, tóch vertrouwd Paulus er op. Dat je loskomt van het negatieve en de donkerheid. Dat er zicht is op vreugde, vriendelijkheid en vrede. En dankbaarheid. Het zit hem in de nabijheid van de Heer, van Jezus Christus. De Heer is gekomen. En hij komt wéér. Steeds weer. Dat geeft een basis van vertrouwen. En fundament om op te staan. Om vanuit te leven. God geeft het ons.

Het is heel belangrijk, dat je wat er met je gebeurt kunt delen met God. En dan gaat het om alles wat je bezighoudt. Wat je overkomt. Wat je doet. Je leven in al zijn hoogte en diepte. In alle vreugde, maar ook met alle verdriet.

6. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Dat gaat het dus over alles. Vragen, wensen, smeken. Je onrust en teleurstelling. Je twijfel en angst. Je tekort en gemis. Je fouten en gebreken. Maar daarnaast even goed je dankbaarheid. Als je stil staat en nadenkt is er ook héél veel om voor te danken. Kleine dingen en grote dingen. Een glimlach en een knipoog. Maar ook eten en drinken, je leven, je bestaan. Je alles.

Omdat de Heer nabij is, omdat de Heer is gekomen en wéér komt, sta je anders in het leven. Je kunt breder kijken en alles ruimer zien. Je kunt wat gebeurt in perspectief zien, in de ruimte van de aanwezige Heer. Je hebt een tegoed. Je kunt putten uit reserves. En dat alles helpt je om te relativieren. Om de bezorgdheid niet groter te maken dan nodig is. Om te beseffen dat er altijd ook reden is voor dankbaarheid.

Ik snap best dat zoiets niet gemakkelijk is. Het is geen automaat: je gooit er een vraag in en er komt een antwoord uit. Je bent dankbaar en het werkt allemaal positief door. Deze boodschap van vreugde gaat door angst en onzekerheid heen. Gaat dwars door benauwdheid en afzondering, door pijn en moeite. Bedenk de situatie van Paulus. Zijn boodschap is niet goedkoop, maar doorleefd, gevoed door de nabijheid van de Heer.

En toch: wij hebben de zorgen te pakken. Maar de zorgen hebben ons niet te pakken.

En biddend en dankend leven met God geeft vrede. Geeft bescherming en rust. Geeft voldoening en fut. *7. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.* De vrede van God zal alles wat we denken en alles wat we doen bewaren.

In dit verband haal ik graag aan:

Lied 920 (*Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk*) is een juweeltje in het Liedboek. Klein, maar heel fijn. Jammer dat we het niet zomaar kunnen zingen – de melodie is niet echt bekend.

Maar het is een doorleefde tekst. Eentje die door de diepte heen is gegaan. Een intens lied. Een ‘Klein danklied’ van Ad den Besten.

*Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't naamloze mij uitgetild,*

*laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.*

In *Trouw* stond er ooit dit verhaal bij:

Klein danklied

TOOS KOOL

Trouw, 1 februari 1996, 0:00

Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid, dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Ad den Besten, Uit: Een steen boven het water uit

Ik ken dit gedichtje van Ad den Besten al heel lang. Toch kreeg het na het sterven van ons dochtertje een heel bijzondere betekenis voor mij. Maartje overleed nadat ze op weg naar school werd aangereden door een slippende auto. Twaalf jaar jong nog maar, heel klein, heel blond en o zo broos.

De reactie die komt nadat je een beetje begint te beseffen wat er in je leven plaatsgevonden heeft, is er een van waarom. Waarom is het gebeurd, waarom moest dat ons overkomen? Maar ook waarom is ons kind geboren als ze maar zo kort mocht leven. Wat heeft het allemaal voor zin gehad? Het antwoord vond ik in de eerste regel van het gedichtje. Omdat God dit bestaan wilde. Omdat Hij een plan met ons leven heeft. Ons kind is niet zonder naam omdat ze eenvoudigweg niet bestaan heeft maar haar naam, haar zijn, blijft in ons hart.

Gods weg met mijn leven begrijp ik niet net zoals ik veel andere dingen die gebeuren niet kan begrijpen en soms ook niet wil begrijpen.

Maar de regel: “Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd” heb ik ontzettend veel in mijn gedachten gehad omdat ik dat ook zo graag wilde. Niet die boosheid, die opstand, die hardheid die zich van je meester maakt. Want met veel verdriet is, hoe moeilijk ook, te leven. Maar aan voortdurende opstand ga je kapot.

Er vast van overtuigd dat ook mijn bestaan eenmaal zal vallen in Gods hand kan ik toch het leven weer aan.

En het 'Klein Danklied' van Ad den Besten helpt mij daar enorm bij.

Ik hoop, dat het ook anderen van dienst is.

Amen.

- Meditatief moment: De jongerengroep zingt en speelt: 'Thank You' van Jesus Army



- Gedicht:

*Dankbaar voor de zon.
Dankbaar voor de maan.
Dankbaar voor de sterren,
aan het hemellichaam
Dankbaar voor de wind.
Dankbaar voor de regen
Dankbaar voor alles,
wat we mogen voelen en ervaren.
Dit mogen en kunnen toestaan is een zegen.*

*Dankbaar voor elkaar, dankbaar voor samen.
Dankbaar voor alle ontmoetingen maar ook
Waar we elkaar tegen kwamen,
Dankbaar voor elkaar respectvol
laten zijn wie we zijn.
Dankbaar voor elkaar liefdevolle zielen zijn.*

*Dankbaar voor de stilte
dankbaar voor de woorden.
dankbaar voor de kleine gebaren
die zo bekoorden.*

*Dankbaar voor het leven -
vaak zo dicht naast de dood.
Dankbaar voor alle eerlijkheid...
kwetsbaar en liefdevol ontbloot.*

- De jongerengroep zingt en speelt: Lied 218 : 1, 4 en 5



DIENST VAN HET ANTWOORD

- We gedenken Marius Hazendonk (staande)
- We luisteren naar de melodie van Lied 730: *“Heer herinner U de namen ...”*



- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – het Onze Vader wordt voor ons gezongen en gespeeld door de jongerengroep:

Dankgebed

U bedanken willen we
voor de kleine dingen van iedere dag,
voor het vogellied uit onze tuin,
voor de lichtende groet van de zon,
voor de fluistering van de lentewind,
voor kleine krokus in het gras.

U bedanken willen we
voor de warmte van mensen om ons heen,
voor het contact met de stroom van het leven,
voor de goede woorden die ons bereiken,
voor de kinderlach dichtbij,
voor de aandacht die we van anderen ontvangen.

U bedanken willen we
voor het licht van onze ogen,
voor de klank die ons oor ontvangt,
voor de handen die we helpend mogen uitsteken,
voor de gedachten geboren in ons verstand,
voor het levenslied dat klopt in ons hart.

Voorbeden

Levende God
We willen iets zeggen tegen u
maar hebben we wel woorden?
We zijn ontsteld
Opgeschrikt
door de aanslag in Nice
op een plaats, in uw huis,
waar mensen bemoediging, troost, proberen te vinden
woorden van dankbaarheid geuit worden
mensen een kaars opsteken

Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat
We worden getroffen in wie we zijn
ons lijf is verkramp

Levende God
Omringd door verdriet, wanhoop, boosheid
bidden wij u
Verberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons midden
Help ons elkaar vast te houden
in verbondenheid met onze broeders en zusters
of we nu geloven of niet

en wat we ook daaronder verstaan
wij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelen
Dat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees.
Heer ontferm U

Stil gebed

Het 'Onze Vader' gezongen door de jongerengroep

- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven:

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Drie manieren om uw bijdrage te doen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- Via de website [Samen goed doen](#) komt u op een betaalpagina waar u uw gift via iDEAL kunt betalen.

Wij danken u van harte voor uw gift!

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

AAN HET EINDE

- Er wordt voor ons gezongen: het slotlied (staande): Lied 704
- Uitzending
- We luisteren naar een zegenlied door de jongerengroep:
- Zegen:

*Wanneer het leven tegenzit
er stormen in je woeden
blijft God getrouw en steeds nabij
Hij zal je ziel behoeden*

*Hij is degene die je troost
Hij is met jou bewogen
Hij tilt je boven alles uit
en zal je tranen drogen*

*Hij brengt de rust waar jij op wacht
Hij heeft voor jou gebeden
Hij heeft het aan het kruis volbracht
Hij geeft je zijn vrede.*

(Nelly de Wilde, *Beslagen ramen*)

- Er wordt voor ons gezongen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)
- De jongerengroep zingt en speelt: *'Lopen op het water'*