

Liturgie voor de viering van zondag 30 september 2018

Plaats: Ontmoetingskerk

Aanvangstijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Peter van der Schans

Organist: Arie Metaal

Thema: Wie hoort er bij?

Bijzonderheden: In deze dienst wordt Ernest Kaiser bevestigd tot diaken.



De Paaskaars brandt

Muziek vooraf: Orgelspel

We worden stil

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen

De voorganger heet allen welkom

AAN HET BEGIN

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel

We gaan staan

Groet

Bemoediging

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 103:1 en 9

We gaan weer zitten

Gebed, besloten met het zingen van Lied 967:1, 2, 5 en 6 als kyrie en vers 7 als gloria

*Here God,
dank, dat we hier in uw huis samen zijn gekomen.
Maar we kijken soms zo neer op wie en wat we achterlaten.
Op wat er buiten is,
buiten de kerk, buiten de gemeente.
We denken dat we vanzelfsprekend bij u horen,
méér nog dan anderen om ons heen.
Hier binnen, maar zeker ook buiten.
En dan weten we de grenzen zo goed te trekken.
Zij niet. Wij wel.
Daarom o, God, bidden en zingen we:*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de opening van het Woord

*Wat zullen wij tegen U zeggen, O God?
hoe anders bent u
dan wij ons een god voorstellen:
uw kracht is uw liefde,
uw grootheid is uw geduld,
uw eer is het
als mensen tot hun recht komen, -
help ons
dat wij U verstaan
en dat wij veranderen
naar uw beeld.
Maak ons als kinderen die dienen
en openstaan voor wie dan ook.
Maak uw woord verstaanbaar,
hier, bij de nevendienst en thuis.
Amen.*

Gesprek met de kinderen: Jozef in Egypte

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Jozef. Door Jozef komt het volk Israël in Egypte terecht.

Genesis 41:33-57 staat centraal. Jozef is door zijn broers verkocht, en zo terechtgekomen in Egypte. In Egypte legt hij dromen van andere mensen uit, en hij doet dat ook met twee dromen van de farao.

We zingen met de kinderen: Lied 166b:4 en 5

4. Farao hoog op zijn troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.

5. God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israël in stand.

Het licht wordt door de kinderen meegenomen
De kinderen komen vandaag niet terug in de kerkzaal

Schriftlezing: Marcus 9:35-48

35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

38Johannes zei tegen hem: 'Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.' 39Jezus zei: 'Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

42Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, 48waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

We zingen: Lied 422

Verkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Wat een ongemakkelijk deel uit de Bijbel. Vooral het laatste stuk van wat we hebben gelezen. Ik ga er het eerst iets van zeggen, omdat het misschien wel het meeste in je losmaakt.

De woorden hebben een heel bruto karakter. En je krijgt er een onsmakelijk gevoel bij. En helemaal als je je probeert voor te stellen wat er staat. Je krijgt de neiging om die stukken maar over te slaan, of uit de Bijbel te scheuren.

Het gaat om losse spreuken die bij elkaar gezet zijn. En het gaat steeds om de navolging van Jezus. Hoe gaat dat, Jezus gehoorzamen? Wat kan er gebeuren?

1. Punt één is dat er mensen zijn die **de volgelingen van Jezus ten val willen brengen**. Die hen op andere gedachten willen brengen. Hun geloof maar opgeven. Het oordeel van Jezus over deze mensen is hard en onverzoenlijk: molensteen om de nek en dumpen in zee. Leden van IS hebben laten zien hoe of zij met o.a. christenen omgaan. Dat is niet mals. Jezus is hier bepaald niet tolerant.

2. Punt twee is, dat **je als volgeling van Jezus ook door jezelf ten val gebracht kunt worden**. Jezus vraagt immers heel wat van zijn leerlingen. In woord en daad je inzetten voor het Rijk van God, de goede wereld die God graag ziet. Maar er is zoveel dat belangrijker, boeiender en indrukwekkender is dan Rijk. En dan ga je voor de bijl, kom je ten val. Het gaat hier niet om letterlijke opdrachten tot verminking van jezelf. Wel om een uitdagende en schokkende waarschuwing voor gevaar van buiten af, maar zeker ook van binnenuit. Het gaat ook om beelden die alles te maken hebben met wat heet apocalyptiek. Zulke beeldtaal kom je ook verderop in Marcus tegen, maar ook in zo'n bijbelboek als Openbaring. In die beeldtaal wordt gezegd: Aan het einde van de geschiedenis van deze wereld houdt God gericht en worden alle mensen geoordeeld. Rechtvaardigen gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En anderen naar de hel. Hier bij Marcus Gehenna genoemd. Daarbij wordt ook gedacht aan een dal ten zuidwesten van Jeruzalem. Daar is een beruchte plek van moord en verbranding. Van menselijke ongerechtigheid en afgoderij.

Ik zeg er ook nog bij, dat zulke apocalyptische beeldtaal vaak gebruikt wordt in een situatie van vervolging. En je hebt dan die beeldtaal om veilig met elkaar te spreken. En om je geloof in de goede afloopt te delen. Je zult vele te verduren krijgen, maar er is ook uitzicht op een goede afloop dankzij God.

Maar er is meer aan de hand in het gelezen gedeelte.

Ook dat gaat over de navolging van Jezus. Over hoe het gaat, dat gehoorzamen van Jezus. Bij Johannes schiet een bepaald voorval naar binnen. En dat wil hij bespreken.

De leerlingen hebben meegemaakt, dat iemand die geen volgeling is van Jezus toch in de naam van Jezus boze geesten uit drijft en geneest.

Daar zitten voor hem en de leerlingen twee lastige dingen aan.

a. Jezus legt de nadruk op zelfverloochening en opofferingsgezindheid van leerlingen. Op je leven verliezen om het te winnen. En dan toch die man. Kan dat wel? Mag dat wel?

b. En er zit iets heel pijnlijks aan voor de leerlingen. Deze man kan méér dan de leerlingen. Hij kan wel uitdrijven en genezen. En vlak hier voor wordt over de leerlingen verteld, dat ze het niet kunnen – iemand genezen die niet kan spreken om zijn doofheid en die ook nog last heeft van epileptische problemen. Wat schokkend: hij is de leerlingen de baas! Je voelt je in je hemd staan.... Ze hebben de man tegen gehouden, omdat hij zich niet bij de leerlingen wilde aansluiten.

En dan de reactie van Jezus! Hij geeft Johannes en de anderen geen gelijk. Hij bestrijdt hun fanatisme. Hij laat zien dat hij verdraagzaam, tolerant is.

Jezus vertrouwt erop, dat er mensen zijn die zich niet laten meeslepen in de vijandschap tegen Jezus. Hij hoopt, dat ze niet meteen denken in schema's: vriend – vijand, liefde – haat, zwart - wit. Ja, de komst van het Koninkrijk in woord en gebaar brengt scheiding. Er worden verschillen zichtbaar tussen ziek en gezond, tussen krom en recht, tussen gebroken en heel, leven en dood. Maar waar de grenzen precies lopen in de praktijk? Dat is lastig te zeggen.

3. Punt drie dus: Zo kunnen er mensen zijn **die de naam van Jezus weliswaar ten onrechte gebruiken, maar die niet vijandig zijn**. Het clubje leerlingen is niet een exclusief clubje van een hogere rangorde. Het gaat niet om meer en meest. Maar om dienen, meedoen in de naam van Jezus. Bewust of onbewust. En dan is een outsider belangrijk. Ook al is die niet één van ons. Denken en doen vanuit de gedachte 'Eigen volk eerst!' is een af te wijzen gedachte. Jezus is uiterst verdraagzaam!

4. Punt vier. Er zijn mensen **die de vervolgde christenen steunen door een beker water**. Die niet schromen iets goeds te laten merken aan vogelvrij verklaarde christenen. Ook al is het misschien máár een beker water. Maar dan nóg! Dan is zo iemand geen tegenstander, maar een bondgenoot. En ook kleine dingen als een beker water tellen mee in Rijk.

Wie hoort er bij?

Die man die heelt en helpt, nota bene in Jezus' naam, maar zich niet wil aansluiten bij de leerlingen – ja, hij hoort erbij! Iemand van buiten is belangrijk in het dichterbij brengen van het Koninkrijk van God. Je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen om erbij te mogen horen.

Waarom zijn de leerlingen zo kieskeurig? Zijn ze bang voor concurrentie? Misschien camoufleren ze hiermee ook wel hun eigen verlegenheid en onvermogen. Kunnen ze het niet hebben dat een ander wel kan wat zij niet kunnen? Of zijn ze er echt van overtuigd dat alleen wie bij hun club hoort, gemachtigd is om te bevrijden en te helen?

Ik hoop dat we als gemeente niet zo afwijzen en tegenhouden. Dat we als kerkenraad niet jaloers zijn op wat anderen bijdragen aan de komst van het Koninkrijk. Dat jij Ernest, en wij met jou, blij zijn als er bondgenoten zijn buiten kerk en gemeente. En dat we die bijdragen omarmen, versterken. De cirkel mag ruim getrokken worden: alle mensen van goede wil, iedereen die het koninkrijk niet tegen wil houden, die mag meedoen; die mag erbij gerekend worden.

Het zit in mensen, ook in mensen van de kerk, om vooruit te komen. Maatschappelijk, qua positie, met aanzien. Maar wie is de meeste? De belangrijkste? De voornaamste? Dat is de dienaar van allen. De eerste die de laatste is.

En dan pakte Jezus een kind en zet het in het midden neer. Hij slaat zijn arm er omheen en laat zien hoe belangrijk een kind is. Het brengt Jezus, ja Góð dichtbij. Een kind is afhankelijk, open, spontaan, minder behept met vooroordelen tegenover buitenstaanders.

En zo'n kind kijkt ook ons aan. Durven we onszelf van ons voetstuk te halen? Durven we als een kind te zijn ten opzichte van mensen van buiten? Niet hoogdravend, hooghartig. Maar open, eerlijk en ontvankelijk. Elkaar ondersteunend. Samen op de weg van het Rijk, samen in het spoor van Jezus.

Amen.

Meditatief moment: orgelspel

We zingen: Lied 48:1, 2 en 4 (op de melodie van Lied 865; uit *Zingenderwijs*)

DIENST VAN BEVESTIGING

Presentatie nieuwe ambtsdrager
(Er zijn geen bezwaren ingebracht)

Voorstellen

De nieuwe ambtsdrager stelt zich aan de gemeente voor door het noemen van de naam en de taak die hij op zich gaat nemen.

- Ernest Kaiser: Ernest Philippe

Inleidende woorden

Broeders en zusters in Christus!

De apostel Paulus schrijft:

(1 Cor. 12:4-6) '4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.'

En de apostel Petrus zegt:

(1 Petrus 4:10) '10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en ouderling kerkrentmeester en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Laten we die naam aanroepen.

Gebed

Wij danken u voor dit gemeentelid dat een ambt op zich willen nemen en zo een stukje verantwoordelijkheid willen dragen binnen de kerkenraad. We bidden u om uw zegen over zijn ambtswerk. Dat hij het met plezier mag doen; dat het ten goede mag komen aan de opbouw van de gemeente en het zo tot eer mag zijn van uw Naam.

Door Jezus Christus onze Heer die met de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid, Amen

Vraag aan de ambtsdrager

Jij die bevestigd zullen worden in het ambt van diaken, laat nu allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt:

1. Ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze dienst geroepen heeft?
2. Wil je je laten leiden door het Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpen?
3. Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis is gekomen?
4. En beloof je in heel je levenswandel je te gedragen naar het Woord van God en je te voegen onder het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?

Wat is daarop je antwoord?

- Ernest Kaiser: Ernest Philippe

Bevestiging en handoplegging

God onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft geve je door zijn Geest de genade dat je daarin ook trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn! Amen.

Vraag aan de gemeente

Gemeente,

nu deze broeder als diaken bevestigd is, vragen we van u: bent u bereid hem als ambtsdrager in uw midden te aanvaarden; hen te omringen met uw meeleven; hem te dragen in uw gebeden; en met hem mee te werken in de dienst van onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord: Ja van harte

We zingen (staande): Lied 708:6

Felicitering

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader

Actualiteit:

Help de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi

Een aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker 400 mensen het leven gekost. Het rampencentrum verwacht dat het dodental de komende dagen verder zal stijgen tot misschien wel 5000. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers.

Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning

Ziekte:

Huwelijk

Stil gebed

Onze Vader

Delen van de bloemengroeten

Inzameling van de gaven

1. Hulp aan de Rohingya vluchtelingen in Bangla Desh
2. Werk van de kerk

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.

AAN HET EINDE

We zingen (staande) slotlied: Lied 675

Uitzending

Zegen

We zingen: Lied 431C

Na het zingen van het '*Amen*' gaan we allemaal nog weer zitten.

Ouderling-kerkrentmeester Klaas de Jong geeft een korte uitleg over de ontruimingsoefening. Daarna zal de oefening gedaan worden. U volgt de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen.

U kunt buiten even wachten op de Andorrastraat bij de hoofdingang. Daar krijgt u dan vrij snel het sein om weer naar binnen te gaan. Want in de Ontmoetingsruimte is er: koffie, thee en limonade. En u kunt de nieuwe ambtsdrager gelukwensen.