

Liturgie voor de viering van zondag 27 augustus 2017; Tiende zondag van de zomer

Plaats: Ontmoetingskerk

Aanvangstijd: 10.00 uur

Voorganger: ds. Peter van der Schans

Organist / pianist : Eugène Broekman

Cantor: Menso Bosma

Thema: Kijk mij nou!

Bijzonderheden:

Viering Heilig Avondmaal



Om vast op te zoeken:

- Lied 388 oefenen
- Psalm 85:3 en 4
- Lied 680:1, 4 en 5
- Lied 385:1 en 4
- Lied 967:1 en 2
- Lied 388
- Lied 344
- Psalm 65:2
- Lied 377:1, 2, 3 en 4
- Lied 439:3

De Paaskaars brandt

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal

Muziek vooraf: op de beamer komt een filmpje van Lied 388 dat we zo dadelijk oefenen en na de verkondiging straks zingen.

<https://www.youtube.com/watch?v=GrWrKgQIPUk>

Aandacht voor Lied 388 op aanwijzing van Menso en Eugène.

10.00 uur

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen

Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel

We gaan staan

Groet

Bemoediging

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 85:3 en 4

De gemeente gaat weer zitten

Smeekgebed, dat we besluiten met het zingen van:

Lied 680:1 en 4; en dat overgaat in het loflied: Lied 680:5

(Het Jezusgebed)

*Jezus,
uit U leven wij,
omdat U het Rijk van God brengt,
omdat U ons meeneemt op uw weg,
omdat U ons het hartebrood brengt,
omdat U ons het levende water schenkt.*

*Jezus, voor U leven wij,
omdat uw licht ons verwarmt,
omdat uw waarheid ons bevrijdt,
omdat uw deur voor ons open staat,
omdat uw staf ons steunt.*

*Jezus, tot U leven wij,
omdat U ons roept,
omdat U ons verwacht,
omdat U ons voorgaat,
omdat U één van ons geworden bent.*

*Daarom durven we te bidden:
“God, wees mij zondaar genadig.”*

(Het Jezus gebed_Bronswijk_RN_p99)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de opening van het Woord

*God,
u die alle hoogmoed weerstaat
en die opricht wie zich voor U buigen,
doe ons twijfelen aan onszelf
als wij al te zeker zijn
en laat ons in onszelf geloven
als wij de moed verloren hebben,
maak ons open en ontvankelijk
voor U en voor elkaar
en wil ons er ook voor bewaren
dat wij onszelf uit het oog verliezen.
Amen*

(WRvanderZee_Zondagswoorden_p110)

Gesprek met de kinderen

Kijk in de spiegel en vertel wat u ziet.
Laat ook een aantal kinderen in de spiegel kijken.
Wat zien ze?
In een spiegel kun je zien hoe je eruit ziet.
Is dat ook wie je bent? Of gaat het om meer dan alleen om je uiterlijk?
Wat kun je over jezelf vertellen?
Waar ben je trots op?
En waar ben je niet zo blij mee?
Hoe denk je dat anderen jou zien?
Denk je dat het God veel uitmaakt hoe je eruit ziet? Of let God meer op hoe je bent? Is iedereen in de kerk voor God hetzelfde?

In het Bijbelverhaal dat de kinderen vandaag in de kindernevendienst gaan horen, gaat het om twee heel verschillende mannen. Allebei gaan ze naar de tempel om tot God te bidden. Wie kent zichzelf het beste?

We zingen met de kinderen: Lied 385:1 en 4

Het licht wordt door de kinderen meegenomen

Schriftlezing: Lucas 18:9-14

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

We zingen: Lied 967:1 en 2

Verkondiging

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus!

Wie staat in de rechte, goede verhouding tot de HEER? Wie is rechtvaardig? Hoe vergaat ons dat in gedrag en gebed? Komt het oprecht diep uit ons hart? Of gaat het vanzelfsprekend en kijken we op anderen neer? Of zijn we best tevreden met ons zelf: we zijn best goed in een aantal dingen. Naar de kerk gaan, misschien nog bidden. Iets over hebben voor de kerk in geld en vrije tijd. "Ach, we kunnen eigenlijk best tevreden zijn!"

Jezus vertelt nu net voor mensen die erg tevreden zijn over zichzelf een verhaal, een gelijkenis. Het gaat over een Farizeeër en over een tollenaar.

Het is handig om daarover iets meer te weten.

Eerst iets over *farizeeërs*:

Dat waren mensen die allerlei voorschriften uit de Wet van Mozes haalden. Ze brachten die voorschriften het liefst zo in praktijk, dat iedereen het kon zien. Ze waren idealisten en ze wilden door het goede voorbeeld te geven alle Joden ertoe brengen zich stipt aan de Wet van Mozes te houden. Ze dachten: wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Daarom gingen ze niet om met mensen die de Wet van Mozes aan hun laars laptten. Ze zonderden zich af van andere mensen. Farizeeër betekent ook eigenlijk: afgescheidene.

Dan voer de *tollenaars*:

In de tijd van Jezus hielden de Romeinen het land Israël bezet. Ze hadden een handig systeem om belastingen binnen te krijgen. Ze verpachtten de heffing van tol aan de meest biedende. De tollenaars die de belasting dan vervolgens inden, betaalden hun pacht aan de Romeinen. Ze moesten zelf maar zien dat ze de tol binnen kregen. Dat deden ze dan ook: ze vroegen veel te veel, en ze werden door de mensen als dieven beschouwd.

Jezus vertelt over een farizeeër en een tollenaar. Ze gingen allebei naar de tempel om te bidden.

De (11) **farizeeër** stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De **tollenaar** echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”

Dan trekt Jezus met nadruk een conclusie uit dit verhaal: De tollenaar stond in de goede houding tegenover God, en de farizeeër niet.

Waarom?

De Farizeeër die zo goed bezig is, is toch iemand om respect voor te hebben? Hij staat toch aan de goede kant? En die tollenaar die voor de Romeinen belasting int en daarbij de mensen besteelt is toch verachtelijk? Die zit toch fout? Dat is allemaal waar.

Maar Jezus kijkt naar de houding van een mens tegenover God. De farizeeër heeft tegenover God een hoge dunk van zichzelf, de tollenaar heeft tegenover God géén hoge dunk van zichzelf, en daar komt het op aan.

Laten we in de spiegel kijken. Ik denk, dat wij vaak op de farizeeër lijken:

Ook wij beelden ons in dat we aan de goede kant staan; dat we zo slecht nog niet zijn; dat we het er best goed van af brengen. We mogen tevreden zijn. "Kijk mij nou!"

En ook wij hebben dan de neiging op anderen neer te kijken. Omdat wij het altijd nog beter doen dan die anderen om ons heen.

Ik vat mijn woorden voor u even samen in een tekst die ik gisteren voorbij zag komen op Facebook. Een kerkganger reageert na de dienst: "Dat was een schitterende preek over zonde. Het voelde alsof de dominee direct sprak tot die man twee rijen voor ons."



Ik wil die houding van tevreden zijn met jezelf verder oppakken. Christenen, inclusief wij zelf, kunnen heel arrogant zijn. Arrogant neerkijken op anderen die niet geloven of die niet meer geloven. Uit de hoogte je oordeel klaar hebben over anderen.

Dat is geen houding die vruchtbaar werkt. Laat staan uitnodigend is. Je komt hem nog wel tegen. Maar aan de andere kant zijn de ontwikkelingen de laatste jaren hard gegaan. De kerkgang loopt terug. Gemeentelieden zeggen hun lidmaatschap op. Steeds minder mensen zien nog wat in het geloof. Ook in het christelijk geloof. Lang niet altijd komt er bij de afhakers iets anders van geloof voor terug.

En dat maakt ons weer heel bescheiden, heel klein. We blazen niet meer zo hoog van de toren. Je loopt niet meer zo te koop met je geloof, met je kerkelijke betrokkenheid.

Zo zijn we van het ene uiterste naar het andere uiterste gegaan. Van op het toneel gaan zitten en neerkijken op de anderen om je heen tot wegkruipen en je afschermen.

Beiden werkt niet. Er is iets tussen in nodig. Zelfvertrouwen én bescheidenheid. Durf om toch iets van je geloofsvertrouwen te delen. Niet arrogant, maar argeloos. Niet beschuldigend en

van een afstand, maar van mens tot mens. Van hart tot hart. Er is geen enkele reden om je meer te voelen dan een ander. Maar er is ook geen reden om je minder te voelen. Als je geloof zo belangrijk is voor je zelf, dan is het waardevol. Dan heeft het zin om dat te delen.

We maken daarom van de nood een deugd. Het lukte niet om mensen te vinden die de traditionele startzondag in september wilden helpen organiseren. Ds. Irene en ik hebben toen bedacht, dat we op onze eigen manier zouden kunnen meedoen aan de landelijke actie van onze kerk die 'Kerkproeverij' heet. En die actie komt weer voort uit een verschijnsel, dat in Engeland is ontstaan. Daar heet het 'Back to church Sunday' – terug naar de kerk zondag. Wij kiezen voor Open Huis zondag. Het idee achter al deze namen is hetzelfde: een kerkdienst waarbij we mensen in onze directe omgeving – familie, vrienden, burens, collega's, kennissen – uitnodigen om met ons mee te gaan. Kijk eens om je heen: wie zou het leuk vinden om (weer) eens een kerkdienst mee te maken? Wie is misschien wel nieuwsgierig naar wat er in de kerk gebeurt? Wie zou jij iets willen laten zien en beleven van wat voor jou belangrijk is? Wij zorgen als voorgangers voor een laagdrempelige, inspirerende en muzikale viering waarin ieder zich welkom kan voelen. Zo hopen we op deze zondag onze deuren wagenwijd open te zetten en aan een grotere groep mensen te laten zien wat ons inspireert en beweegt

Ik snap dat het beste spannend is om iemand te vragen. Ik loop zelf al net zo te piekeren wie ik ga uitnodigen. Je moet toch iets wat kostbaar en dierbaar voor je is soort van bloot leggen voor een ander. En hoe reageert die dan? Angst en aarzeling zijn voelbaar.

We hebben mooie uitnodigingen gemaakt. Straks krijgt u er bij de uitgang één of meer mee.

OPEN HUIS

in de Ontmoetingskerk
Andorrastraat 2, IJsselstein

ZONDAG 10 SEPTEMBER
OM 10.00 UUR

Thema: Waarom zou je geloven?



Elke zondagochtend is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk:
een uur van bezinning, inspiratie, muziek en gebed.

Op iedere zondag bent u welkom, op 10 september in het bijzonder:
dan houden we een dienst waarvoor we nieuwkomers en nieuwsgierigen,
gasten, bekenden en onbekenden nadrukkelijk uitnodigen.

Iedereen – gelovig of ongelovig of iets ertussenin – is van harte welkom!

Voor kinderen tot 4 jaar is er kinderoppas.

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de dienst een aparte bijeenkomst,
en ook de tieners (12-16 jaar) hebben hun eigen 't tienernevendienst'.

Na afloop (rond 11 uur) is er koffie, thee en limonade met wat lekkers!

Voorgangers: Irene van der Meulen en Peter van der Schans

W E L K O M

De Protestantse gemeente te IJsselstein behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

We vormen een grote gemeenschap van jong en oud (ca. 1700 leden). Elke zondagochtend om 10 uur is er een kerkdienst, en ook doordeweeks zijn er tal van activiteiten: van koffieochtenden tot meditatiegroepen, van lezingen en gesprekskringen tot filmavonden.

Binnen de gemeente leeft een grote diversiteit aan opvattingen en manieren van geloven. Natuurlijk zijn die verschillen weleens lastig, maar ze zijn ook verrijkend en inspirerend.

We vinden het belangrijk om elkaar ruimte te geven en elkaar en elkaars geloof te respecteren.

Naast heel veel enthousiaste vrijwilligers zijn er twee predikanten werkzaam in de gemeente:

Irene van der Meulen, E ivdmeulen@pgij.nl, T 06 15257355
Peter van der Schans, E pmwvds@kabelfoon.nl, T 030 6881625

Als u meer wilt weten, neem gerust contact met hen op of neem een kijkje op onze website: www.pgij.nl.



Viering 25 juni 2017 in Kloosterplantsoen



Stiltecentrum in de Ontmoetingskerk

En volgende week ook nog weer. Geef de uitnodiging aan iemand waarbij de drempel niet hoog is. Als je heibel hebt met de burens, vraag die dan niet. Misschien kan je beter de rijdende rechter dan laten komen. Of zouden we in de kerk ook wat aan kunnen met onvrede en gedoe, haat en nijd? Vraag mensen ook persoonlijk. Ik heb een uitnodiging op Facebook gezet. En sommigen hebben die ook gedeeld. Op zich heel mooi. Maar een persoonlijke uitnodiging zou echt niet verkeerd zijn. Dan kun je ook in gesprek komen.

Laten we met elkaar afspreken, dat we niet de nadruk leggen op hoe succesvol we 10 september zijn. Hoeveel mensen er komen op onze uitnodiging. Op zich is het goed om te weten hoe het uitpakt. Maar laten we ons niet de druk opleggen, dat de actie mislukt is zonder ja-zeggings. En laten we het dan niet opgeven. De Engelse bedenker van dit soort initiatief zei: "Het is een succes als de ene persoon de andere persoon uitnodigt. En het 'ja' en het 'nee' dan aan God overlaat." Tel daarom niet het aantal nieuw kerkgangers. Maar het aantal uitnodigingen.

*"Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen: zij scheppen recht en geluk!"*

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander: ..."*
(uit Lied 388)

Amen.

Meditatief moment: orgelspel

We zingen: Lied 388

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed

*Goede God, we worden stil voor U.
U bent als een spiegel voor ons.
Voor U kunnen we zijn hoe we ons voelen.
U helpt ons om steeds weer te ontdekken
hoe eerlijk we zijn voor U,
voor elkaar en vooral voor onszelf.
Van Jezus weten wij
dat we elke dag ieder moment opnieuw mogen beginnen.
Dat U van ons geniet als we eerlijk zijn,
eerlijk over de goede dingen die we doen,
eerlijk over de dingen die fout gaan.
Vergeef ons God wat er verkeerd gaat,
wat wij verkeerd deden.
En al het goede wat wij doen,
is zo normaal in Uw koninkrijk
dat we ons niet beter denken en voelen
dan de anderen om ons heen.
Wilt U zo met ons meegaan,*

vandaag en alle dagen van de week?

Tussenspel

Stil gebed
(GEEN ONZE VADER)

Nodiging

Delen van de bloemengroeten

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug

Inzameling van de gaven:

Eerste collecte (zwarte zak):

Stichting Een glimlach doet wonderen: schone cadeaus voor zieke kinderen

Tweede Collecte (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk.

Zingen van een geloofsbelijdenis (staande): Lied 344

Beurtspraak:

v.: De harten omhoog naar God!

a.: *Als bloemen naar de zon!*

v.: Dank de HEER, onze God!

a.: *Wij willen God danken!*

Tafelgebed:

v.: Goede God,

wij zijn blij en wij danken U dat wij mogen komen.

a.: *Gezegend is uw Naam.*

v.: U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.

a.: *Gezegend is uw Naam.*

v.: U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.

a.: *Gezegend is uw Naam.*

v.: U hebt ons lief en brengt ons hier samen.

a.: *Gezegend is uw Naam.*

v.: Daarom danken wij U

en zingen:

Psalm 65:2

v.: Wij danken U, goede God,

om Jezus, uw lieve Zoon.

Hij is een vriend van mensen.

Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.

Voor ons is Hij alles

wat wij zullen zijn.

Hij heeft ons zijn Geest gegeven

om te leven als uw kinderen.

Daarom danken wij U en zeggen met al wat adem heeft:

a.: *Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER.*

Hosanna in de hoge.

v.: Ja, gezegend is Jezus

die gekomen is in uw Naam.

Want Hij heeft in de nacht,

dat Hij werd overgeleverd,

het brood genomen.

Hij dankte U,

brak het brood

en gaf het aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam,

dat voor u gegeven wordt.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam Hij ook na de maaltijd

de beker met wijn,

Hij dankte U

en gaf hem aan zijn leerlingen

met de woorden:

Neemt deze beker

en drinkt hier allen uit.

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,

dat voor u vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

a.: *Gezegend is uw Naam,*

nu wij eten van het brood

en drinken van de wijn, -

totdat Hij komt, voorgoed.

v. Geef ons allen, goede God,

uw Geest van liefde

en breng ons dicht bij U

en bij elkaar.

a. *Amen.*

We bidden het Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus toe

Gemeentezang: Lied 377:1, 2, 3 en 4

Uitdelingswoorden

(Kijkbijbel)

*Jezus neemt het brood in zijn handen.
 Hij dankt God voor het eten.
 Hij breekt het brood in stukjes
 en deelt het uit.
 Hij zegt:
 "Neem dit brood en eet ervan.
 Het is mijn lichaam.
 Zo geef Ik mijn leven aan jullie."*

*Dan neemt Hij de beker met wijn
 en dankt God.
 Hij geeft de beker door aan zijn leerlingen.
 Hij zegt:
 "Neem deze beker en drink eruit.
 Het is mijn bloed.
 Zo geef Ik mijn leven aan jullie.
 Je zonden worden nu vergeven.
 Je hoort helemaal bij God."*

Gemeenschap van brood en beker (In de tinnen beker zit druivensap).
 Tijdens de gemeenschap luisteren we naar orgelspel

Dankgebed

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche halen

AAN HET EINDE

We zingen (staande) slotlied: Lied 439:3

Uitzending

Zegen

Gemeentezang: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang